

51 Oranjeroute

Afstand: 38 km



Wie deze route fietst, komt in koninklijke sferen. Het overgrote deel voert door de Baronie. Met deze streek hebben de Oranjes een hechte band, die teruggaat tot in 1403. Toen trouwde Johanna van Polanen, erfdochter van de Baronie, met Engelbert van Nassau. Sindsdien koesterden de Oranjes hun 'Brabantse Paradijs', zoals Maurits het gebied noemde. Ten westen van de Baronie komt u in het Prinseland. Deze naam verwijst naar land dat de prins van Oranje-Nassau lieten inpolderen. Een licht slingerende dijk biedt ruim zicht op dit akkerland. Torensprotsen aan de horizon kondigen naberegende dorpen aan.



1 Basiliek van de H.H. Agatha en Barbara De Sint-Pieterskerk van de Lage Landen staat in Oudenbosch. Daar is een getrouwe kopie neergezet. En hoewel de koepelkerk maar half zo groot is als de echte, is hij alom aanwezig. Pastoor Willem Hellemons liet de kopie op-schaal verwezenlijken in de

jaren zestig van de 19e eeuw. Toonaangevend architect uit die tijd Pierre Cuijpers tekende voor het ontwerp. Marmor was er niet, dus zorgden schilders voor namaakmarmor. Hoe dan ook, het imposante bouwwerk wekt verwondering in het landschap van de Brabantse Delta.

2 Kerk van de H. Laurentius Niet alleen Oudenbosch heeft een kerk van formaat. Ook de in neogotische stijl gebouwde kerk van Oud Gastel mag er zijn. De door de paters in de 15e eeuw gebouwde toren ziet u al van verre trots boven het dorp uitsteken. Met zijn ongeveer 70 meter is hij, op de toren van

de Grote Kerk in Breda na, de hoogste toren in West-Brabant. De kerk zelf is nieuw.

3 Steenbergse Vliet Gedurende een deel van de route wordt het landschap bepaald door de Steenbergse Vliet. Nu eens na-dert de dijk het water, dan weer wijkt hij ervan af. Het water van de Vliet komt uit de Molenbeek, die in België ontspringt.

4 Oude Prinslandse Polder Prins Philips Willem, de oudste zoon van Willem van Oranje, liet deze polder in 1604 en 1605 indijken. Dit luidde een periode in waarin de ene na de andere prinsenvlinder ontstond. De Oude Prinslandse Polder illustreert hoe het gorzen- en slikkenlandschap van West-Brabant in cultuur is gebracht. Kavelgrenzen en wegen werden



lijfspreuk van de Engelse Orde van de Kouseband betekent 'schande over hem die er kwaad van denkt'.

6 Suikerfabriek Het belangrijkste product dat van de grote, rechthoekige percelen afkomt, is de suikerbiet. Het is dan ook geen wonder dat uitgerekend hier de grootste suikerfabriek van Europa staat. De bouwsels en hoge silo's van de fabriek bepalen grotendeels de skyline van het dorp.



met een liniaal getrokken. De boerderijen zijn tegen dijken of op oeverwallen van oude kreken gesitueerd.

5 Hervormde kerk van Dinteloord Koning-stadhouder Willem III schonk Dinteloord zijn hervormde kerk. De kerk stamt uit 1693. Op de cartouche boven de ingang staat te lezen 'Honi soit qui mal y pense'. Deze

PRAKTISCHE INFORMATIE

Parkeren

In **Oudenbosch** bij het NS-station. Vanaf het station fietst u naar de spoorwegovergang en dan linksaf de provinciale weg op, ook wel St.-Bernaertsstraat, later Markt. Bij het einde van de bebouwde kom ziet u een bordje 'linksaf voor 70'. U kunt ook parkeren in **Dinteloord** op het Raadhuisplein. Pak dan de route op bij knooppunt 25.

Oudenbosch Automobielbedrijf Kessel, Havendijk 13, 0165 - 313 858.

Horeca

Oudenbosch. Oud Gastel 't Gastels Veerke, Gastelsedijk Zuid 8. **Dinteloord** De Beurs, Westvoorststraat 6. **Stampersgat** Tramstation, Dennis Leestraat 15.

Bijzonderheden

Even na knooppunt 70 fietst u onder een rijksweg door. Vlak daarna staat een bordje 'recht-door voor 70'. Dat moet zijn: 'recht-door voor 67'. Na knooppunt 22 moet u recht-door naar **Dinteloord**. Pas als u dit dorp uitrijdt, ziet u weer verwijzingen naar het volgende knooppunt, nummer 25.

